

Vierde zondag van de herfst
Kleur groen
Zondag van de diaconie
Helpen, waar geen helpers zijn

ds. Bettie Woord
Organist/pianist Stefan Potman
Lector Wil Beumer

Welkom

Stilte

Aansteken kaarsen

Zingen lied 975 vers 1 en 2

1. Jezus roept hier mensen samen die in woord, gebed en lied Gods aanwezigheid beamen, geen belofte gaat teniet

Prijs nu God, die goed en trouw is, prijs de Zoon, die mensen kent, prijs de Geest die als de Trooster zich naar ons heeft toegewend.

2. Jezus roept ons te belijden Hem als Heer van het heelal, hoeder van ons broze lichaam, redder van wie faalt of valt. Zing het uit, laat elk het horen, zing het heilige verhaal, zeg de wereld: Christus 'glorie is op aarde neergedaald.

Bemoediging en groet

Zingen lied 975 vers 3

3. Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen - Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden, ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

Kyriegebed

Zingen glorialied 1005

1. Zoekend naar licht hier in het duister, zoeken wij U, waarheid en kracht. Maak ons uw volk, heilig, vol luister, schijn in de donkere nacht.

refrein:

Christus, ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen zoekend naar hoop, troost in uw woord. Spreek door ons heen tot de verdrukten, zo wordt uw stem gehoord.

refrein

3. Zoekend naar brood lijden zij honger, zoekend naar water lijden zij dorst.

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, U bent de vredevorst.

refrein

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, zoekend naar warmte zijn velen koud. Maak ons een huis van levende stenen, schuilplaats door U gebouwd.
refrein

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, voor zoveel leed, zoveel gemis. Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, totdat uw rijk hier is.
refrein

Gebed

Zingen lied 54 Op Toonhoogte
Uw Woord is een lamp voor mijn voet)
en een licht op mijn pad.) 2x

Schriftlezing Marcus 10:17-31

17 Toen Hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar Hem toe die voor Hem op zijn knieën viel en vroeg: 'Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?'

18 Jezus antwoordde: 'Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, behalve God.'

19 U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.'

20 Toen zei de man: 'Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.'

21 Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: 'Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef de opbrengst aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom daarna terug en volg Mij.'

22 Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

23 Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: 'Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.'

24 De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: 'Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan:

25 het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.'

26 Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: 'Wie kan er dan nog gered worden?'

27 Jezus keek hen aan en zei: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.'

28 Petrus nam het woord en zei: 'Maar wij hebben alles achtergelaten om U te volgen!'

29 Jezus zei: 'Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zussen, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van Mij en het evangelie,

30 zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zussen, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.

31 Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.'

Zingen lied 16 Op Toonhoogte

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.

Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U

Overdenking

Muzikaal intermezzo

Zingen lied 838

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3. Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen. Leg ons de woorden in de mond die
weer herstellen uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

Mededelingen uit de gemeente

Gebed, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader

Diaconie aan het woord

Collecten

Zingen slotlied 416

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen