

# Orde van dienst

14 januari 2018

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers



Protestantse Gemeente Laren (Gld.)

Voorgangers: ds. Jaap Jonk & Swenne Bijzet  
Orgelspel: Stefan Potman

## **De voorbereiding**

Orgelspel

Woord van welkom

Moment van stilte

Aansteken van de kaarsen

*We gaan staan*

Eerste lied (mel. 134 “Gij dienaars aan de Heer gewijd”)<sup>i</sup>

Dit huis waar op de eerste dag  
De week met U beginnen mag  
Staat voor de eredienst gereed  
Wij komen hier met lief en leed.

Op hoop van zegen bidden wij  
Dat Christus in ons midden zij  
Kom, help ons Levende en kom  
En maak ons tot uw heiligdom.

En laat het licht dat hier verschijnt  
Een levend licht voor ieder zijn  
Dat met ons meegaat en ons zegt  
Dat Gij ons leidt op onze weg.

Begroeting

*We gaan zitten*

## **Kyrie en gloria**

Gebed om ontferming

Loflied Liedboek 146 C

Alles wat adem heeft love de Here'  
zinge de lof van Israëls God.

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,

Roem ik zijn liefd' en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft,

Worde geloofd door al – wat leeft,

Halleluja, halleluja!

## **Afscheid en aantreden wijkmedewerkers**

We nemen afscheid van:

Gerrie Gosink

Jenny Nieuwenhuis

We verwelkomen:

Jo Greutink

Berend Harkink

Rika Marsman

## **Belofte van geheimhouding**

Samenzang (mel. 723 “Waar God de Heer zijn schreden zet”)<sup>ii</sup>

Wie geeft ons kracht en nieuwe zin  
wie spreekt ons moed en wijsheid in  
wie zal ons vleugels geven?

Als wij door duisternis geplaagd, niet zien of er nog toekomst daagt  
zin om vanuit te leven.

Wie reikt ons dan de strohalm aan, om nieuwe wegen in te slaan  
door hoop op licht bewogen?

Wie blaast ons inspiratie in, opdat wij zonder tegenzin  
weer voluit mogen leven?

Wie speelt een toekomstmelodie  
en haalt ons uit de apathie, van doelloos leven, werken?  
Wie zingt voor ons een wonderlied  
dat zon en licht en vreugde biedt, en harten kan versterken?  
Wie slaat de juiste tonen aan, voor diep en vreugdevol bestaan  
en zonderdoodsangst leven?  
Zodat wij vrij en opgericht, vervuld van een nieuw vergezicht  
de dag glans kunnen geven?

### **Afscheid van de scheidende ambtsdragers**

Swenne: Van een aantal ambtsdragers gaan we vandaag afscheid nemen. Ik wil graag aan Miriam Hekkelman, Erwin Kemna, Berjan Nieuwenhuis en Jan Vinke vragen om te gaan staan.

Beste Miriam, Erwin, Berjan en Jan,

Jullie werk als ouderling en diaken eindigt vandaag. Maar jullie leven in de gemeente gaat gelukkig verder. Daarom blijft jullie belofte van geheimhouding van wat vertrouwelijk aan je verteld is gewoon bestaan.

Jaap: Jullie hebben naar beste weten en kunnen je werk gedaan om de kerk van Jezus Christus op te bouwen. Je hebt ons allen, de gemeente van Jezus gediend en zo ons een grote dienst bewezen. Ik wil dat tot uitdrukking brengen in een gebed.

Samenzang lied 672 vers 1 en 3

Komt laat ons deze dag, met heilig vuur bezingen  
en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen.  
Eens gaf de Heilige Geest, aan velen heldenmoed.  
Bidt dat Hij ons vandaag, verlicht met Pinkstergloed.

In 't lichaam van de Heer, tot leden uitverkoren,  
zijn wij door uwe kracht, als kindren nieuw geboren.  
Deel dan uw gaven uit, wees met uw kracht nabij.  
Dat ieder op zijn plaats, een levend lidmaat zij.

## **Bevestiging van de aantredende ambtsdragers**

Jaap: Broeders en zusters,

De apostel Paulus schrijft; “Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt.”

En verder schrijft hij; “Dient elkander een ieder naar de genadegaven die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods”. En daarom mag je de vraag om diaken of ouderling te worden ook beleven als een vraag van God om deze bijbelse dienstbaarheid vorm te geven. En omdat je het goed vindt om te doen voor de kerkelijke gemeente, en tot heling van mensen, dichtbij en ver weg.

Swenne: Gebed

Beste Annelien, Dirry en Hiltje,

Wij willen jullie nu dan bevestigen in jullie ambt, en daarom wil ik je vragen om aan iedereen die hier is te laten horen dat je dit ambt, dit bijzondere werk niet zomaar, maar in geloof aanvaardt.

Annelien Lukassen, Dirry Heijink, en Hiltje Aaftink,

Weet je dat het God is die door zijn gemeente jou vraagt om dit ambt te vervullen?

Kun je de bijbel aanvaarden als maatstaf voor je geloof, en verwerp je wat met Gods liefde in tegenspraak is?

Belof je om je ambt trouw te dienen, met liefde voor deze gemeente, en voor alle mensen die op je weg zullen komen?

belof je om voorgoed geheim te houden wat je in vertrouwen wordt verteld, en tenslotte, ben je bereid om je bij dit alles te laten leiden door het geloof en het opzicht van de kerk?

Antwoord van:

Annelien Lukassen, Dirry Heijink en Hiltje Aaftink

**Zegen**

*We gaan staan*

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,  
Beloven jullie ook allemaal om deze nieuwe ambtsdragers te aanvaarden,  
hen te omringen met jullie meeleven, hen te steunen in hun werk, hen te  
gedenken in je gebed, en met hen mee te werken in de dienst aan onze  
Heer?

Wat is daarop jullie antwoord?

Iedereen: "Ja, van harte!"

Samenzang ( mel. Lbk 1973 nr. 257 "Halleluja, eeuwig dank en ere")<sup>iii</sup>

Trouwe God wij bidden om uw zegen  
Zegen voor het werk dat wacht.  
Laat uw mensen voorgaan op uw wegen  
Als u dat van ons verwacht.  
Sterk, beziel hen, geef hun inspiratie  
Leid hen, laat hen werken door uw gratie  
Help hen met hun grote taak  
Mee te werken aan uw zaak.

Trouwe god wij bidden om uw wijsheid,  
Om de moed en om uw Geest  
Laat hun zien dat U hen steeds nabij zijt,  
In de moeite allermeest.  
Geef volharding, inzicht, motivatie,  
Wek bij hen een pure fascinatie  
Voor uw mensen en uw kerk,  
Sterk hen God bij al het werk.

*We gaan weer zitten*

## **Dienst van het Woord**

Bijbellezing Johannes 15 vers 1 t/m 17

Samenzang gezang 653

U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd,  
o Christus, die voor ons begin, en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt de wijnstok van het leven, in duizend ranken uitgebreid,  
het leven, ons in U gegeven, draagt goede vruchten op zijn tijd.  
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, doorstroom ons met uw hartebloed.

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang gezang 912 vers 1, 2 en 3

Neem mijn leven, laat het, Heer,  
toegewijd zijn aan uw eer.  
Maak mijn uren en mijn tijd  
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,  
trouw en vaardig tot uw werk.  
Maak dat ik mijn voeten zet  
op de wegen van uw wet.

Neem mijn stem, opdat mijn lied  
U, mijn Koning, hulde biedt.  
Maak, o Heer, mijn lippen rein,  
dat zij uw getuigen zijn.

## **Dienst van de gaven en de gebeden**

Dank en voorbeden

Inzameling van de gaven

## **Wegzending en zegen**

Slotlied 416 Ga met God

Ga met God en Hij zal met je zijn

Jou nabij op al je wegen

Met zijn raad en troost en zegen

Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn

Bij gevaar in bange tijden

Over jou zijn vleugels spreiden

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn

In zijn liefde je bewaren

In de dood je leven sparen

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn

Tot wij weer elkaar ontmoeten

In zijn naam elkaar begroeten

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen, door de gemeente beantwoord met “amen”

Uitgangscollecte is voor de bloemen in de kerk.

### **Thema avond Bijbels voedsel dinsdag 23 januari 2018 Kulturhus 20.00 uur**

Een gevarieerde en gezellige avond over het stoffelijk en geestelijk voedsel dat we in de bijbel aantreffen. Spijswetten en Joodse keuken, alsmede proeverij van enkele Bijbelse gerechten (onder meer notenkoekjes uit Hooglied, Ezau's linzensoep, Rebekka's stoofpot) U bent van harte welkom! Maximum 30 deelnemers.

Graag aanmelden voor 16 januari (liefst per e-mail [b.a.heide@planet.nl](mailto:b.a.heide@planet.nl))

Nadere info Ad Heide 06 12896084

---

<sup>i</sup> Zingenderwijs 30 tekst Han Hoekstra

<sup>ii</sup> Zingenderwijs 155 tekst Yvonne van Emmerik

<sup>iii</sup> Zingenderwijs 130 tekst Jaap Jonk