

Vesperdienst

Zondag 18 februari 2018



Tere tonen, stille woorden

Voorganger: ds. Jaap Jonk
Harpspel: Miek Rijkers
Orgelspel: Stefan Potman

Orgelspel
Woord van welkom
Aansteken van de kaarsen
Begroeting

Samenzang:

Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heilige naam
Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft. (5 keer)

Psalm 103: 1-4 gezongen op de melodie van Taizé

Gedicht: "In de stilte van de avond"

Tere tonen vullen de stilte	Jezus vult de stilte
Tere tonen brengen licht	Jezus brengt ons licht
Tere tonen voor ons gevoel	Jezus raakt ons gevoel
Tere tonen in de avond	Jezus is aanwezig
Tere tonen zingen woorden	Jezus vult de stilte
Tere tonen vullen de stilte	in de avond en altijd

Harpspel

Gebed

Bijbellezing Johannes 3: 1- 17 "Een gesprek in de nacht"

Samenzang: Evangelische Liedbundel 167

Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd,
niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt.
Vervul mijn gedachten, houdt Gij er de wacht.
wees lichtend aanwezig, bij dag en bij nacht.

Wees Gij mijn wijsheid, het woord in mijn mond.
Wees Gij met mij één in uw heilig verbond:
Gij – machtige Vader; ik – waarlijk uw kind,
dat in uw gemeenschap zijn oorsprong hervindt.

Zon, die de hemel met vreugde regeert,
doorstroom met die gloed mij als Gij triomfeert!
O hart dat mijn hart en 't heelal houdt omvat,
wees Gij mijn vooruitzicht en wijs mij uw stad.

Gedicht: “Verbonden met al wat is”

De bron van ons leven

jouw hartslag
mijn hartslag
onze hartslag
verbonden door
Gods hartslag

De liefde in ons leven

jouw liefde
mijn liefde
onze liefde
verbonden door
Jezus' liefde

De geest in ons leven

jouw geest
mijn geest
onze geest
verbonden door
de Heilige Geest

Orgelspel

Bijbellesing Filippenzen 4 vers 4 t/m 9

Harpspel

Gebeden

Stilte

Samenzang: Lied gezang 885

Groot is uw trouw o Heer mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft altijd dezelfde,
Die Gij steeds waart dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,
Groot is uw trouw o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En uw nabijheid die sterkt en die leidt;
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst,
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein.

Zegen

Orgelspel

Beeld: Ellen Voets "Tederheid" Orang Oetan